

Vertrek



TEKST: HEIDI TERMORSHUIZEN © FOTO: ROBERT PAUL VAN BEETS

Joost, Lida, Fred en Magda

Waar?
Dronten.

Wie?

Joost (57, ambtenaar) en Lida Bolwidt (55, administratief medewerkster), Fred Tot (40) en Magda Mettes (40), beiden automatiseringsmedewerker.

Bestemming?

Zes weken per 4WD door Namibië en Botswana.

Hoe?

Magda: 'De vluchten zijn geboekt via reisorganisatie Wereldcontact. We vliegen eerst naar Kaapstad omdat de autohuur in Zuid-Afrika veel goedkoper is. Na drie dagen Kaapstad en omgeving rijden we in een keer naar de grens met Namibië en aansluitend naar Botswana.'

Fred: 'Via internet hebben we twee 4WD's gereserveerd bij Sani autohuur. Bij deze verhuurder zijn we niet verplicht om op asfaltwegen te blijven. De 4WD's zijn uitgerust met een tent, die je 's avonds op het

dak kunt uitklappen, en een volledige kampeeruitrusting.'

Vorbereiding?

Magda: 'We zijn naar een van de reisinformatiedagen van Wereldcontact geweest en hebben daar mensen gesproken die dezelfde route hebben gereden.'

Lida: 'Omdat we met twee auto's gaan, hebben we walkietalkies aangeschaft zodat we contact met elkaar kunnen houden. Verder nemen we een GPS-apparaat mee. Daarmee kunnen we, via satelliet, precies bepalen waar we ons bevinden.'

Waar verheug je je het meest op?

Magda: 'Op het dierentuingevoel, maar dan dat je tussen de beesten kunt lopen.'

Fred: 'De stilte, de woestijn en de duinen van de Namib Woestijn. Ook kijk ik uit naar het fotograferen van de dieren. In het Chobe Nationaal park, in het noorden van Botswana, leven 40.000 olifanten. Misschien loopt er wel een langs onze tent!'

Joost: 'Ik hoop een *welwitschia* te zien, een van de oudste planten ter wereld. Die kan wel 1500 jaar oud worden en komt nergens anders ter wereld voor.'

Hoe wordt het weer?

Joost: 'We gaan naar het zuidelijk halfrond, daar is het in mei volop herfst. Desondanks verwachten we dat het zo'n 25 graden Celsius zal zijn.'

Budget?

Fred: 'De vlucht kost 780 euro per persoon, inclusief luchthavenbelasting. Voor vaccinaties en malariapillen zijn we 77 euro per persoon kwijt. De autohuur kost ons waarschijnlijk 4200 euro per auto. Ter plaatse betalen we verder nog zo'n 1500 euro per persoon voor campinggeld, maaltijden, entree en brandstof.'

Lezen hoe de reis is geweest?
Zie pagina 81

Thuiskomst



TEKST: HEIDI TERMORSHUIZEN © FOTO: ROBERT PAUL VAN BEETS

Joost, Lida, Fred en Magda

En?

Lida: 'Een geweldig mooie reis. Vooral Namibië was indrukwekkend, dat land is zo enorm uitgestrekt. We reden kilometers achtereen zonder dat we een mens of dier tegenkwamen.'

Magda: 'Het was grandioos. We maakten per dag een routeplan, want de wegen op de kaart bleken in de praktijk soms niet aanwezig. Daarom hebben we veel gebruik gemaakt van ons GPS-systeem.'

Meest genoten van?

Lida: 'De eerste keer dat er zomaar een olifant uit de bush de weg overstak.'

Joost: 'De dieren. Ze lopen zelfs op de camping vrij rond. Toen ik 's avonds naar het sanitairgebouw liep, stonden er gewoon een paar olifanten. Ik was echt blij dat we de tent bovenop de auto hadden, dat gaf me een veilig gevoel.'

Fred: 'In Noord-Namibië en Botswana ga je duizend jaar terug in de tijd, dat had ik niet verwacht. Op lokale markten zie je

mensen met alleen een lendendoek om.'

Grootste tegenvaller?

Fred: 'De gehuurde 4WD's waren verre van betrouwbaar. Onze remleiding ging midden in de bergen kapot. We reden wel veertig kilometer met alleen een handrem ter beschikking. Gelukkig konden we elkaar waarschuwen met de walkietalkies.'

Magda: 'De Victoria watervallen. Je ziet ze het best vanuit Zimbabwe, dus gingen we de grens over. Maar de gigantische hoeveelheid water veroorzaakte zoveel nevel dat we helemaal niets konden zien en kletsnat werden. En dan hadden we voor dit uitstapje 110 dollar per stel voor de benodigde visa betaald...'

Lida: 'De rivier die we overstaken in de Okavango Delta. Met de auto moesten we bijna een meter diep het water in. Ik was echt doodsbang dat de motor zou afslaan.'

De Namibiërs en Botswanen?

Magda: 'Vriendelijk maar wel opdringerig, ze blijven achter je aan lopen in de

hoop iets te verkopen. En dat was natuurlijk ook wel weer begrijpelijk.'

Het weer?

Fred: 'Het verschil tussen de dag- en nachttemperatuur is groot. Overdag is het heet, zo'n dertig graden. Maar 's nachts koelde het af tot maar drie graden. We lagen met trui en sokken in de slaapzak.'

Budget?

Fred: 'Botswana is een stuk duurder dan Namibië, de entreprijzen voor de natuurparken liggen soms rond de 60 euro per persoon. Ook viel de autohuur duurder uit vanwege de koersstijging van de rand. We hebben 4900 euro betaald per auto. Aan entree, maaltijden, campinggeld en zakgeld hebben we per stel nog 3400 euro uitgegeven. In totaal heeft deze reis ons 9860 euro per stel gekost.' ©